

Udkast til Høringssvar fra Dalmosegruppen på budget 2023

Generelt nedslående læsning med mange alvorlige konsekvenser, for specielt landområderne med tilhørende landsbyer, er vel overskriften for vores tanker om de talrige besparelser, vi er sat i ud-sigt!

Vi kommer i høringssvaret her ind på alle de områder, der ser ud til at ramme os; også de få forhold hvor vi rent faktisk ser muligheder i.

Skoleområdet:

På skoleområdet læser vi at man satser på Dalmose Skole som det fremtidige skoletilbud i det store opland mellem Skælskør og Slagelse. Det er vi glade og stolte over, og ser mange muligheder i det.

Det er bare noget rigtig skidt at det er på bekostning af Flakkebjerg skole. Vi havde gerne set en løsning, hvor man drev skole på begge matrikler, men under 1 fælles skole med fælles ledelse og den besparelse der lå i det.

Det tegner ikke til at være tilfældet, men så må vi se på mulighederne fremadrettet.

Vi kan ikke gennemskue om den forslåede nye model for ressourcetildeling er den rigtige løsning, men vi er glade for at man kigger kritisk på dette.

Uanset model håber vi, at det er en langsigtet løsning man kigger på, hvor kommunen er mere realistisk ifht løbende opfølgning på skolernes økonomi og balancen i tildelingen af ressourcer ifht antal elever/klasser. Så kan man forhåbentlig undgå den store skævvridning, der har været de senere år hvor nogle skoler bliver meget store, mens andre skoler bliver udsultet.

Skolerne og lokalområderne kan gøre sit til at forældre vælger skolerne til, men når nogle skoler bliver handlingslammede ifht andre skoler pga økonomi, må kommunen gribe ind og skabe fair vilkår.

Vi krydser fingre for at den nye model tager hånd om dette.

Ifht udnyttelsen af bygningsmassen samt det faktum at man ønsker mere specialundervisning i almen-skolen, tænker vi det er en god ide at placere evt specialklasser på Dalmose Skole, så længe midlerne følger med og man tager hensyn til balancen mellem antallet af almen- og specialklasser pr skole.

Ungetilbud 10-18 årige:

I Dalmose har vi i flere år på frivillig basis måtte sikre aftentilbud til de unge fra 12-18 år. Frivillige har gjort meget og skabt bla Ungehuset Dalmose som har til huse i lånte lokaler i skolen.

Vi har det sidste års tid været i dialog med nuværende og tidligere Børne- og ungeudvalg om hjælp i form af kommunale ressourcer til vores frivillige tilbud. Det er der kommet nogle hensigter ud af, men intet er udmøntet endnu!

Målet, som vi læser, er nu at samle alle tilbud til unge til ét tilbud, men på mange matrikler!

Man må udlede af dette, at alle unge i kommunen nu skal have samme muligheder!

Det hilser vi meget velkommen. Vi synes der har været rigide dårlige løsninger ind til nu, hvor forskellige geografiske inddelinger har skabt ulige tilbud til de unge afhængig af bopæl i kommunen! Vi håber derfor at man benytter lejligheden til at indtænke Ungehusets lokaler på Dalmoose Skole i et samlet tilbud, så vi ikke igen glemmes. Muligheden for et kombineret tilbud i Dalmoose med samarbejde mellem kommune og frivillige er i den grad en mulighed.

Dagtilbud:

Den største ændring for os bliver evt omlægning til SFO i stedet for Fritidshjem. Det er for os uforståeligt at der skal ændres på det, ud fra den betragtning at selv administrationen tvivler på en besparelse.

Vi har forståelse for at det på papiret ligner en bedre løsning for en kommune i knæ, når man i en SFO kan skruer op for forældrebetalingen uden et loft.

Skal der etableres SFO på skolen, må det påregnes at der skal investeres i bla mere inventar både indenfor og udenfor. Specielt udenfor på skolen mangler der aktiviteter for 0.-4. klasse som er på fritidshjemmet i Dalmoose Daginstitution som det er i dag.

Dalmoose Daginstitution har udendørs faciliteter til dette og børnene motiveres til leg og bevægelse.

Skolen har derimod hen over de senere år måtte skære ned på udendørs lege-elementer pga forfald og besparelser.

Tilslutningen til SFO er erfaringsmæssigt mindre end fritidshjem. I dette tilfælde ser vi henimod et tilbud som bliver ca 800 kr dyrere pr barn pr måned. Mindre åbningstid, sommerferielukket i juli og yderligere besparelser i tildelingen til SFO!

Vi er slet ikke i tvivl om at tilslutningen i vores område bliver mindre. Mange vil vælge denne løsning fra og flere børn vil være overladt mere til sig selv, hvilket vi frygter kan skabe problemer for nogle børn.

Er der tale om en harmonisering på dette område? Nej, det mener vi ikke der er. Vi har ikke i nærheden af de muligheder, man har inden for byskiltet i Slagelse, når det gælder fritidsområdet for børn.

Så for os giver det ingen mening at ændre fritidshjem til SFO i Dalmoose. Vi opfordrer kraftigt til at man genovervejer dette punkt og stadig har forskellige lokale løsninger. Helt specifikt fordi besparelsen sikkert ikke er der, og fordi vi har noget der fungerer og et forbilledligt samarbejde mellem skole og dagtilbud.

Skulle man vælge at ændre fra fritidshjem til SFO skal man huske på at der for nuværende er dagtilbud for skoleelever i Dalmoose fra 0.-6. klasse (svarende til SFO 1 og 2).

Generelle bemærkninger vedr skole og dagtilbud

Vi kan forstå at man ønsker kvalitet i undervisning og dagtilbud. Det er vi glade for, men vi forstår ikke løsninger som fx færre uddannede pædagoger i dagtilbud (reduktion fra 70% til 60% uddannede pædagoger) og dernæst i skolen en reduktion af lærerdeltagelsen i understøttende undervisning til 25%.

I vores ører er det et skridt i den forkerte retning som kan give ringere kvalitet.

Aktivitetscentre

Vi kan læse os til, at der kun skal være aktivitetscentre i købstæderne fremadrettet, og at man grundet antal brugere ønsker at lukke Atkærcentret.

Det vil forringe aktivitetsmulighederne for vores ældre i området markant. Sammenholdt med at man samtidigt vil spare på den kollektive trafik i vores område, gør man det svært for ældre at trives i vores lokalområde.

Vi mener, at på samme vis som for de unge, skal man sikre at de ældre på mange lokaliteter kan deltage i forskellige aktiviteter.

Sammenholdt med at Slagelse kommune for nyligt har overtaget Atkærcentret og også brugt betydelige beløb på at istandsætte lejligheder til flygtninge, mener vi at Atkærcentret fremadrettet bør indgå som samlingssted for aktiviteter for ældre i kommunen.

Hvis ikke det kan bemandes med personale, bør det overgå til nøglehus for ældre og frivillige i området. Huset vil også kunne bruges til aftenskole mm.

Ifht at Slagelse kommune ønsker at afhænde bygninger for at nedbringe drift af bygningsmasse må det også alt andet lige være mere indbringende for kommunen at sælge bygninger i Slagelse by, og så anvende bygningsmasse i små byer til kommunale formål!

Kollektiv trafik:

Kollektiv trafik i landområderne har været diskuteret meget de seneste år. I Slagelse kommune er tilbuddet også beskåret kraftigt. I processen har brugerne (os) været inddraget og det har vi været glade for, selvom servicen er forringet kraftigt. Senest blev flere busruter nedlagt til fordel for 2 fribusruter.

Men med det nye forslag om både at skære i rute 431 og i fribusruterne, bliver det nu umuligt at komme nogle steder uden for skoletiden med den kollektive trafik!

Det betyder at unge og ældre, som typisk er brugere ikke længere kan komme rundt efter kl 18 eller i weekender. Det hænger på ingen måde sammen med at man skærer i både tilbud til unge og ældre i vores landområde!

Slagelse kommune bør virkelig overveje konsekvenserne af disse forslag, som vil gøre det uinteressant at bo i vores område, hvis man som ung, voksen eller ældre er afhængig af kollektiv trafik!

Som lokalråd stiller vi gerne op til debat om mulige løsninger. Vi håber at I som politikere lytter til vores høringsvar og justerer spareforslagene, så man ikke skal sidde tilbage med den følelse at det kun er inden for byskiltet i Slagelse at man får noget for sin kommuneskat!

Venlig hilsen

DalmoseGruppen

Formand Jens Brandbyge Jørgensen

24625534